



Uit den oude doos:

Diverse oude plaatjes van de redactie

De Spiegel 1959: Buiten de wallen van Woudrichem liggen bij eb de ranke bootjes onder de strakblauwe zomerhemel in een kreek (huidige naam 't Gatje) te wachten. Op de achtergrond tekent zich het weelderige Maaslandschap af.



Woudrichem 1953: 's Morgens vroeg. De parlevinkers zijn hun schuitjes met wit-groen geblokte boorden aan het laden. Op de achtergrond liggen zalmschouwen.



De Prins 1909: Woudrichem: De samenvloeiing van Maas en Waal; op den achtergrond ziet men de torens van het slot Loevestein uitsteken (A.J.W. de Veer).





Gorinchem circa 1900-1910: Een mooi panorama vanuit de Dalemwal ter hoogte van Bastion VIII met zicht op de Altenawal.