



Uit den oude doos :

Groot Rotterdam 1936

*Ingezonden door Peter en Margreet v/d Linden
(DD 96)*

'T IS MOOI IN WOUDRICHEM !



Welk een aardig stadje, dat Woudrichem ! Bijna een miniatuur-stadje. Maar het heeft een robuusten toren, een reus, die waakt over het visschers-plaatsje. Op een onzer kieken ziet men den toegangsweg naar den vier-kanten wand.

Een schilderachtig plekje is voorts het oude poortje, waar het licht zoo levendig valt onder den donkeren boog.

Aan den waterkant ziet men vele netten en fuiken, waartusschen de boeters hun arbeid verrichten.



Nog kiekten we visschers in de boot, mannen, die met veel moeite en niet zonder gevaren hun dagelijksch brood verdienen.



Tenslotte legden we het tafereel vast van weelderig loover rond den ranken molen, daar bij het zilveren water

