

DE AANBRENGTOCHT NAAR HASSAILT 2023 EN DE DAGEN ERNA



Zaterdag 22 juli

Walkapiteins: Ad & Harry

We worden verwelkomd op de museumwerf in Vreeswijk. Om 14:00 verzamelen we ons op de Lek voor de koninginnensluis bij Vreeswijk om daarna de sluis met elkaar in te varen, waarna de bruggen voor ons worden geopend. Het is al leuk om door alle sluisen en bruggen te varen die voor je worden geopend. Om 17:00 worden we in het 'Theehuys' onthaald met een toespraak en een borreltje. Van Harry en Conny kregen we een schaalpje met de tekst 'Hassailt 2023' met daarin pel pinda's. Na afloop besloten we met z'n allen een hapje te gaan eten. Dat is op zich al een heel gebeuren, want eer dat iedereen een plek had... De één koos voor de Turk, de ander voor de Chinees. Daarna was het vroeg rustig.

Zondag 23 juli

Walkapiteins: Kees & Leo

Rond 10:00 uur vertrekken we naar Wijk bij Duurstede. Kees en Leo vangen iedereen op in de haven. Het kan wel eens lastig worden om een lekker ligplaatsje te vinden door de wind. Nadat iedereen z'n plekje heeft gevonden was iedereen al gauw aan een biertje toe. Het is een heel mooi stadje, best een aanrader om eens keer naartoe te gaan (22 & 23 september waren de 'Lekkodagen' met allemaal varende erfgoed). 's Avonds weer gezellig uiteten, leuke eettentjes, lekker kletsen en je eigen ding doen de rest van de avond.

Maandag 24 juli

Walkapiteins: Arne & Bart

Vandaag vertrokken we vroeg naar Arnhem, dat is met de sluisen inbegrepen ongeveer 7 uur varen. De tijd viel mee, maar het in- en uitvaren kunnen we nog weleens meer oefenen volgens de sluiswachter. Het is mooi varen via de Lek, daarna vervolgen we onze route op de Rijn. We liggen in de Malburger-haven op een mooi plekje, met mooi uitzicht. Aanleggen blijft overal een spektakel met een grote groep. Heerlijk gegeten in een restaurant met een feest. Kees zei: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt: zo'n feest van 19:00 tot 21:00!' Het restaurant was speciaal voor ons open. Daarna was het feest op de boten, heel gezellig zoveel mensen bij elkaar. Ook de kinderen van Van der Plas waren van de partij.



Dinsdag 25 juli

Walkapiteins: Frank en Arie

Vertrokken naar Deventer, stroomafwaarts de Gelderse IJsel af. De Gelderse IJsel is mooi, maar verraderlijk door al haar bochten. Een tip van ons: zorg altijd dat je genoeg benzine bij je hebt. Gelukkig hadden wij reddende engel bij ons: Jurjen. Op de Gelderse IJsel varen ook veel pontjes, ik heb ze niet geteld, maar het waren er een hoop (dat zie je bij het programma aan de IJsel met Huub Stapel). We lagen in de jachthaven van Deventer, je kon er lekker douchen dat is natuurlijk ook belangrijk!

Op de boot gegeten, Hans en Marijke zijn in het Grand café wezen eten. Hans had schik, iedereen die er zat, zag er netjes uit.

Woensdag 26 juli

Walkapiteins: Jos en Hans

Richting Hattem, weer een mooi stuk gevaren. Hattem is ook weer een Hanzestad, een stad waar je goed kan vertoeven. Er komen altijd veel mensen kijken, zelfs voor de derde keer. Eerst geborrelt, alles delen en iedereen neemt zijn eigen stoel mee. Daarna zijn we naar de patat tent gegaan, daarna was de avond al snel op zijn eind.

Donderdag 27 juli

Walkapiteins: Harry en Ad

Vandaag vroeg vertrokken, want we worden om 12:00 uur in Hasselt verwacht. Best een eindje vanaf Hattem, het IJselkanaal, de sluizen en dan het Zwarte Water op. Dat is niet na te vertellen: alle boten en het gekrioel van de mensen aan de kade. Je voelt je net Maxima, zoveel ben je aan het zwaaien. Met visbakken was alles goed geregeld: Iedereen kreeg een tijd van bakken en verkopen. Zo heeft iedereen ook tijd om de rest van het evenement te zien, zo heeft Frank samen met z'n jongens de kerktoeren beklommen. Er was van alles en nog wat te beleven deze dagen in Hasselt. Na een aantal dagen ons vermaakt te hebben, hadden we op zaterdagavond een captainsdiner. Al met al een heel gezellig evenement met gezellige mensen en gemoedelijke sfeer. We konden bijvoorbeeld bij mensen thuis water halen.



Zondag was het evenement om 14.00 uur geëindigd. Toen gingen de bruggen weer open, weer veel mensen langs de kant die ons uit kwamen zwaaien. Wij hadden besloten dat we naar huis gingen en niet verderop door de wind en regen. Al met al een hele leuke vakantie met een heel gezellig stel mensen. Geen onvertogen woord gevallen.